



WWW.DKS.FOLKEKIRKEN.DK

Jon Hardon Hansen, Vesterland, Victor Madsen Greve, Frederiksstad, og Jacob Ørsted, Flensborg.

Kirkesiden

JANA DAVIDS

I praktik hos provsten

[KIRKESIDEN] Det har været en mega fed praktik, der – også emotionelt – har gjort stort indtryk på mig. Det er en del af faget samfundsfag at være i praktik hos en virksomhed i en uge og derefter analysere den og skrive en rapport om opholdet. I den forbindelse har undertegnede, Jana Davids (17) fra Duborg-Skolens 12. årgang været i praktik hos provst Viggo Jacobsen. Men hvad så, når man er i praktik hos Dansk Kirke i Sydslesvig?

EN DEL MØDER

Hele ugen var fyldt med masser af møder, hvoraf to også foregik om aftenen. Det var møder med hver deres dagsorden, der omhyggeligt blev diskuteret igennem. Der blev både talt om økonomi, fremtid og struktur, der drøftes ændret en del steder. Fæles for dem alle var den gode mad, der blev serveret. Det var ikke kun rundstykker eller småkager, men også en rigtig god hjemmelavet græskar-suppe.

PRÆSTEKONVENT

Ud over møderne havde jeg også det store held at deltage i præstekonventet for Flensborg og omegn. Det startede med en gudstjeneste i St. Gertrud kirke, hvorefter der blev budt på lidt at spise. Da alle var mætte, holdt en medarbejder fra organisationen "Wagemut" et foredrag om seksuelle overgreb, og hvilke tegn der udstedes fra folk, der udøver seksuelle overgreb. Hun fortalte fx, at netop de personer ofte er engageret i familien og påtager sig opgaver, andre ikke gerne udfører, for at aflede opmærksomheden fra sig.

GUDSTJENESTER OG KONCERTER

Onsdag aften var der fælles aftensgudstjeneste for alle menigheder i Flensborg i Helligåndskirken, som Sporskiftes præst Thomas Hougesen stod for. Den stod under mottoet lys. Præsten havde valgt nogle moderne salmer, og under gudstjenesten var der mulighed for at tænde et lys for

en person, man har kær. Desuden spillede et band. Da jeg gik hjem, var jeg fyldt med fred. Det var den bedste afslutning på en dag, jeg kan tænke mig.

SYGEHUSET

Det, der nok har gjort mest indtryk på mig, var om fredagen, hvor jeg sammen med pastor Jakob Ørsted var til morgenandagt på Franziskus-hospitalet i Flensborg. Det var en stor glæde for mig, at jeg fik lov til at ledsage præsten den dag. Efter andagten havde jeg mulighed for at følge, hvordan bl.a. hospitalets præst gjorde en person "klar", der var død i løbet af natten. I starten så det ud, som om hun sov, men hurtigt forstod jeg... Det var et meget emotionelt øjeblik for mig. Døden fyldte meget den dag. Provsten forberedte en begravelsestale, som han skulle holde om lørdagen, hvilket for alvor gjorde mig bevidst om, hvor mange forskellige situationer man bliver udstedt for som præst, hvoraf ikke alle er lige behagelige.

EN STOR TAK

Efter at have været i praktik hos Viggo Jacobsen må jeg sige, at jeg har megen respekt for den store indsats, han og hans kolleger yder for kirken i Sydslesvig, og jeg er virkelig taknemmelig for at have oplevet de ting, jeg har fået lov til at være med til - og for den store chance jeg fik med den praktikplads.

Jana Davids



STEN PÅ STEN



STAT og KIRKE, her Christiansborg og Christiansborg Slotskirke. (Foto: CUT)

Erindringsbilleder af Folkekirken fremtid

[KIRKESIDEN] Den danske folkekirke er ved at udvikle sig til et maskinvæsen af demokrati, ligestilling, funktionalitet, kompetence, forvaltningsmodeller, tidstypisk underholdning og servicefunktioner.

Folkekirken bliver en kirkelig borger-service, samfundstilpasset uden tilstedeværelse af fornemmelsen for det centrale i Folkekirkens formidling og forkyndelse for den menighed, som den selv er.

Folkekirken bliver sin egen fortræffelige virksomheds bekendelse. Rammeordningen er ét og alt. Det, den skulle være ramme om, forsvinder. Er kirken bygget af levende sten, eller er den i tidens ånd ved blot at være et hus af sten på sten, om hvilken slags huse vi jo ved, at sten på sten ikke skal lades tilbage.

STAT OG KIRKE ENDNU EN GANG Den nutidige diskussion om kirkelige forhold drejer sig derfor også først og fremmest om forholdet mellem STAT og KIRKE.

Set fra en politisk-filosofisk vinkel ønsker man en adskillelse mellem STAT og KIRKE. Fra de fleste kirkelige kredse ønsker man en korrektion af forholdet mellem Kirke og Stat. Der bør etableres et mere selvstændigt og stats-uafhængigt kirkeligt styre i form af et KIRKERÅD. Dette skal på kirkens egne vegne varetage forvaltning, økonomi og egne indre anliggender.

KIRKEN FALDER. KIRKEN STÅR. Det er nok uomgængeligt, at Folkekirken må gennemgå en forandringsproces. Det må alle menneskelige indretninger og ordninger med tiden. Det er indiskutabelt og nødvendigt. Kirken frem for alt. Den skal til stædighed rives ned i åndelig forstand, for at den altid kan være ny og levende.

Men det ulykkelige ved forandringer kan blive, at de foregår på en mang-

lende forståelses politiske præmisser frem for på det centrale spørgsmål om, hvad folkekirken står for og rummer, og hvordan Folkekirken også i en forandret fremtid kan udøve sin virksomhed som en folke-kirke.

RUNDT OMKRING OS

Tendensen med den politiske fokusering på STAT og KIRKE er fremherskende i nyere tid indenfor de skandinaviske kirker.

I Sverige er der gennemført en politisk adskillelse mellem STAT og KIRKE, og i Norge er man for tiden i gang med en lang og omfattende proces af samme art.

Det er slet ikke så nemt og ligetil, som man tror. At skille STAT og KIRKE. Navnlig ikke, hvis man tænker over, hvad et folk er, og hvordan det er forviklet med sin kirke.

NYE FORSLAG

Nu er det så også tid til noget lignende i Danmark indenfor Folkekirken. "Ministeriet for LIGESTILLING og kirke" har nedsat en arbejdsgruppe, som nu har fremsat forslag til en mere moderniseret form for styring og ledelse indenfor Folkekirken. Alt dette er nu ude i en høringsfase og skal så forventelig lægges til grund for en ny lov om Folkekirken.

HVAD BETYDER DE STORE ORD?

Hvorom alting nu er, så består der nogle problemer i alle disse tanker om forhold mellem STAT og KIRKE, som man ikke ser tydeligt nok, og derfor står man i fare for at gøre folkekirkens ordening en bjørnetjeneste. Kan man bare sådan uden videre adskille STAT og KIRKE eller forandre FOLKEKIRKEN status, uden at man først gør sig klart, hvad STAT betyder; hvad en EVANGELISK KIRKE er; og frem for alt, hvad begrebet FOLK betyder i sig selv og i forbindelse med kirke.

DET OFFENTLIGE VAKUUM Alt dette kan måske bedst beskrives i kortere form, hvis man overvejer spørgsmålene i sammenhæng med OFFENTLIGHED.

Offentligheden kaldes på nutidigt politisk sprog for det offentlige rum. I dette offentlige rum er der ting, som ikke må være til stede.

Først og fremmest en privilegeret religion som den danske folkekirke, der er forbundet med den politiske og statslige offentlighed via Grundlovens kirkeparagraffer.

Her skal tingene principielt skilles ad. En stat skal være religiøst neutral. Religionsfriheden hersker. Alle er ligestillede. Det skal også gælde for Folkekirken.

Christian Ulrich Terp, Slesvig-Frederiksberg

VALSBØL MENIGHED 90 ÅR

Rund fødselsdag

[KIRKESIDEN] Valsbøl menighed fejrer sin 90 års fødselsdag den første søndag i advent. Det sker ved en festgudstjeneste kl. 10 og efterfølgende frokost.

I 1923 oprettede lokale danske folk med Anna og Lorenz Jepsen i spidsen sammen med sygeplejerske Maren Sørensen en grundtvigiansk frimenighed.

Det var begivenhedsrige år, som bl.a. i 1973 blev dokumenteret ved menighedens 50 års jubilæum. Den lokale præst, Martin Salomonsen, udgav dengang på vegne af menigheden et jubilæumsskrift ("Valsbøl danske menighed 1923-1973"). Skriftet kan i dag stadig lånes i Den Slesvigske Samling i Flensborg.

I anledningen af menighedens 90 år udkommer der en efterfølger til Salomonsens jubilæumsskrift: "Valsbøl danske menighed 1923-2013 og søskendemenighederne Store Vi, Medelby og Skovlund". Bogen bliver på 116 sider og præsenteres på jubilæumsdagen. Den kan købes for 8 euro 1. søndag i advent og derefter for 10 euro. Skriftet kan allerede nu bestilles hos præsten, telefon 04639 823 hhv. ronnow@kirken.de.

Tidligere præst for Valsbøl pastorat, Niels Ebbe Huus, udgiver i anledningen af menigheden i Valsbøls fødselsdag sine erindringer i bogen: "Drømme, der gik i opfyldelse". Bogen fortæller om Huus' embedsperiode og menighedslivet 1988-2003. Bogen kan allerede nu købes som e-bog på saxo.com eller bestilles via niels.ebbe.huus@gmail.com. Se også KONTAKTside 5



Jubilæumsskriftets forside.



(Foto: Lars Salomonsen)